

1. Jag minns att Mercédès Jellinek gav namn åt Mercedes-Benz.

2. Jag minns att jag drömde att Mohammed Atta och Anna Lindh hängde i dödsriket.

3. Jag minns att jag bombhotade flyget när jag höll på att missa incheckningstiden.

4. Jag minns när jag sprättade upp ett kärleksbrev (trodde jag att det var).

5. Jag minns att jag försökte få den engelska talsyntesen att prata svenska.

6. Jag minns att poliserna som dödade Osmo Vallo dömdes till dagsböter.

7. Jag minns looparna.

8. Jag minns när vi var i Östberlin på skolresa och jag drack mig redlös på gin medan de andra besökte något krigsmonument.

9. Jag minns inte längre vem som vann danstävlingen.

10. Jag minns Jenka och Shake.

11. Jag minns jeansblått.

12. Jag minns tid och otid.

13. Jag minns Ryszard Siwiec och Jeanne d'Arc, samtidigt.

14. Jag minns att Migrationsverket tidigare hette Invandrarverket.

15. Jag minns att Ernie & Bert gjorde ice cream soda.

16. Jag minns begynnelsen, där var inte ordet.

17. Jag minns att vi fick repa i en bowlinghall där ägaren hade byggt en bubbelpool (i vilken han kanske förgrep sig på några barn).

18. Jag minns att socialministern (Margot Wallström) kom på besök, hon bjöd på räksmörgås till alla i bandet och fältassistenterna.

19. Jag minns midsommarbeslutet om de tyska soldaternas fria lejd.

20. Jag minns Elefantöl.

21. Jag minns att jag ofta ritade kartor över fiktiva länder som barn.

22.

23. Jag minns drömmar där jag blev behandlad som ett djur.

24. Jag minns att mina drömmar för det mesta var oerhört triviala.



25. Jag minns att jag var besviken första gången jag surfade på Internet.

26. Jag minns bara vad andra sagt åt mig att minnas.

27. Jag minns bara ord, inga ansikten.

28. Jag minns att de skrattade.

29. Jag minns att jag skrattade.

30. Jag minns när en... jag vet inte om jag vill minnas det nu.

31. Jag minns dig när du heilade på dansgolvet.

32. Jag minns inskriptionerna.

33. Jag minns lukten av bränt kött som legat länge i solen.

34. Jag minns att jag tänkte: detta borde ingen komma ihåg.

35. Jag minns det inte men min kropp minns och hotar mig.

36. Jag minns att jag gick därifrån.

37. Jag minns att jag tyckte om känslan efteråt.

38. Jag minns en reva i himlen.

39. Jag minns veto.

40. Jag minns skriken från kvinnan som misshandlades av mannen i det angränsande hotellrummet och barnet som grät efteråt.

41. Jag minns skriket från mannen som hoppade från en fyra meter hög klippa och att han gjorde tummen upp när var i vattnet.

42. Jag minns att jag läst *Jag minns* av Perec men jag minns inte ett enda av hans minnen.

43. Jag minns när min mormor dog när jag var två år gammal; hon var sömmerska, hjärnblödning, vi skulle köpa kläder till mig.

43. Jag minns att ambulansbåren kom ut ur ett hål i affären.

45. Jag minns att jag, ett par år senare, tyckte att det var konstigt att vi skulle köpa kläder till mig – mormor var ju sömmerska.

46. Jag minns måsen som min barndomsvän stampade ihjäl eftersom den inte dog av kulan från luftgeväret.

47. Jag minns att han la en träskiva ovanför den innan han hoppade på den med hela sin tyngd för att slippa se dess blick, tror jag nu.

48. Jag minns när vi tittade på teve i skolan eftersom det ännu en gång var dags för en rymdfärd.



49. Jag minns att du tyckte om Åke Hodell.

50. Jag minns att Usain Bolt var sponsrad av Puma.

51. Jag minns att jag blev deprimerad av att läsa Adorno, men jag kunde inte sluta läsa honom.

52. Jag minns att jag aldrig ringde Åke Hodell innan han dog, även om jag hade hans telefonnummer uppskrivet i flera år.

53. Jag minns att jag inte var lika imponerad av Den blå lagunen andra gången jag såg den.

54. Jag minns att du inte heilade hela vägen utan bara antydde armens riktning och vi visste att den var på väg upp mot discokulan.

55. Jag minns att jag skämdes efteråt.

56. Jag minns att vi aldrig pratade om det.

57. Jag minns att åskan blandade sig med saxofonens ljud och jag tänkte på Den unge Werthers lidande.

58. Jag minns bara europeisk konst.

59. Jag minns att jag betraktade dig som ett undantag, men inte om jag betraktade mig som en norm.

60. Jag minns de ord jag aldrig sa.

61. Jag minns dig igen.

62. Jag minns när Rydbäck vägrade gå sin runda på posten för att det var snöstorm.

63. Jag minns övergångarna mellan nationer som korridorer.

64. Jag minns mitt första pass som jag delade med mamma.

65. Jag minns träden.

66. Jag minns pinje.

67. Jag minns raderna men inte antalet ord.

68. Jag minns Zinedine Zidanes mamma och syster.

69. Jag minns när det var förbjudet att spela The Cure på radion och Gerry Adams röst.

70. Jag minns republiken Irland.

71. Jag minns talet om fiktiva karaktärer som ett svek, eller att jag uppfattade det så.

72. Jag minns att bröd är dyrt, socker, en ny plånbok kostar skjortan.



73. Jag minns att jag tänkte på att flytta till Marseille.

74. Jag minns att du sade att du ville flytta till Marseille.

75. Jag minns inte varför.

76. Jag minns alla fåfänga idéer om att jag skulle vara utvald.

77. Jag minns att en man blev skjuten till döds på min gata.

78. Jag minns Malasañas nertaggade väggar, våra promenader längsmed ett ändlöst klotter.

79. Jag minns de dubbla gravarna.

80. Jag minns bara nutid.

81. Jag minns hur oerhört jobbigt det var att tala.

82. Jag minns timmarna hos talpedagogen.

83. Jag minns första gången jag talade felfritt.

84. Jag minns att det kändes som att jag skapade när jag skrev siffror.

85. Jag minns Roman Opalkas tavlor som försöker skriva in sig i evigheten.

86. Jag minns att jag lärde mig att säga "r" genom att upprepa ramsan "Ronald Reagan är en röv."

87. Jag minns 73:ans buss till Gårdsten.

88. Jag minns att bussen kom på utsatt tid men med alltför många passagerare.

89. Jag minns att jag var tvungen att stiga av och kräkas.

90. Jag minns rådjurets huvud.

91. Jag minns issprängningarna

92. Jag minns att min shetaniskulptur var svår att damma.

93. Jag minns att jag röstade blankt valåret 2006.

94. Jag minns Robert Kurz och värdekritikerna.

95. Jag minns att Moondog var blind.

96. Jag minns att Kristina Lugn var sommarprat�are i SR.



97. Jag minns didgeridoo.

98. Jag minns att jag aldrig lärde mig att städa för att vi hade tjänstefolk hemma.

99. Jag minns vad jag läste i Bressons anteckningar om cinematografin – att det i konsten alltid måste finnas ett moment av överraskning.

100. Jag minns att någon hade sönder porslin och att jag fick skulden.

101. Jag minns Elmer Fudds skratt.

102. Jag minns bromotståndarna.

103. Jag minns bilden av Bradley Manning och Bradley Mannings förståelse.

104. Jag minns mina föräldrar och hur de slutat minnas mig.

105.

106. Jag minns Diamanda Galás tatuering: WE ARE ALL HIV+.

107. Jag minns att någon ritade ett hakkors utanför min lägenhetsdörr.

108. Jag minns när vi fick en digital stämpelklocka.

109. Jag minns att vi stod i raka led i flera timmar och hästarna och hundarna och sen minns jag ingenting.

110. Jag minns att jag tänkte att allt bara är en förberedelse inför kampen som vi förr eller senare måste ta itu med.

111. Jag minns inte ditt ansikte och kan inte heller blunda och se mitt eget.

112. Jag minns när anden i glaset uppenbarade sig för oss i en källarskrubb.

113. Jag minns att en lärare på högskolan, under en föreläsning, påstod att Cindy Sherman hade gjort *Piss Christ*.

114. Jag minns att Ernst Jünger dog 1998, 102 år gammal.

115. Jag minns hur det kändes att snorta Ketamin.

116. Jag minns en resa till Helgoland.

117. Jag minns Kanellos, kravallhunden i Aten.

118. Jag minns dödsdansmotiven.

120. Jag minns att fallskärmshopparna brukade skrika *Geronimo!* innan de hoppade.

121. Jag minns Jihad Jane.



122. Jag minns titeln på László F. Földényis essäbok: "Dostojevskij läser Hegel i Sibirien och brister i gråt".

123. Jag minns att Åsa Sandell boxades mot Laila Ali.

124. Jag minns inte hur det var att förlåta.

126. Jag minns min egen födelse.

127. Jag minns dig.

128. Jag minns inte att någon grät, men jag minns stämningen, allt gick så fort och sedan minns jag inte mer.

132. Jag minns formuleringarna i rättegångprotokollen och hur de var omöjliga att göra till litteratur.

133. Jag minns att jag begrep någonting om litteraturens gränser eller min egen oförmåga.

136. Jag minns att jag drömde om att skicka hotbrev till politiker och att jag skulle signera hotbreven med namn från nazistiska våldsbrottslingar.

137. Jag minns det som en film.

141. Jag minns när jag brände upp en skog, ett snår var det, vet jag nu, men jag var så liten att jag minns det som en skog.

142. Jag minns någonting mot slutet.

144. Jag minns ingen landsflykt, bara tankar på den.

150. Jag minns NRP.

151. Jag minns att jag drömde om Nina Persson.

154. Jag minns Beirut. Livet som bohem.

155. Jag minns att jag bodde högst upp i ett hus utan hiss.

156. Jag minns att tvättmaskinen åkte nerför trapporna och att den aldrig tvättade särskilt bra efter det.

157. Jag minns lukten av billigt nikotin.

158. Jag minns att det inte fanns något ätbart på färjan Gedser – Rostock.

159. Jag minns att jag drömde om Ludwig Wittgenstein.

160. Jag minns att det första datorviruset generade en dikt när det aktiverades.

161. Jag minns när jag överlämnade mig, när mitt hölje brast.

162. Jag minns att jag kunde föreställa mig ett språk utan jag.



163. Jag minns att fönstren saknade glas.

164. Jag minns att min första cykel var orange och att den blev stulen.

165. Jag minns barnen i Diyarbakir.

168.

169. Jag minns att jag och min bror försökte göra universums äckligaste dryck och att den enda regeln var att den inte fick vara giftig.

171. Jag minns inte att jag någon gång har blivit torterad.

172. Jag minns att jag hamnade i fel biosalong och fick se Rovdjuret 2 istället för Waynes World.

173. Jag minns att jag aldrig trodde att jag skulle tröttna på schnitzelmackorna.

174. Jag minns dig igen, igen.

175. Jag minns att jag drömde om att göra inbrott på östasiatiska muséet i Göteborg och steno samurajsvärden.

176. Jag minns att jag trodde att svärden skulle vara finslipade.

177. Jag minns att jag ångrade att jag inte deltog i upploppet på Avenyn.

178. Jag minns att jag deltog utan att vara där.

179. Jag minns att min granne som satt i Vasaparken senare kände sig förföljd av exempelvis SVT.

180. Jag minns tanken på en mikrofon inopererad i halssmycket.

181. Jag minns polisstaten och den andra staten som blev ett.

182. Jag minns att hon kastade halssmycket och nästan sig själv ner i avgrunden.

183. Jag minns de siamesiska tvillingarna som hade konserverats i glasburk på Naturhistoriska (det stör mig att de inte längre finns kvar.)

184. Jag minns när han hoppade på honom med hela sin tyngd.

185. Jag minns hästen som skenade, och min vän som föll nedför en brant, jag minns att jag inte borde ha tagit med henne dit.

186. Jag minns att det finns en gata uppkallad efter Antonio Gramsci i Genova.

187. Jag minns min kiliastiska period.

188. Jag minns att de sänkte min lön med 30% för att de gick över till ett annat avtal och att facket inte kunde göra något.

190. Jag minns när vi dansade till Sèyfu Yohannès hemma hos mig och jag tänkte att du aldrig kommer att få höra bättre dansmusik.



191. Jag minns att han sa att han var upptagen med insektscellsodlingar när genombrottet ägde rum.

193. Jag minns en våldtäkt. Den var inte som andra.

197. Jag minns att vi var på en fest hos en äldre man, ful som stryk, överviktig, han verkade lite efterbliven rent av.

198. Jag minns att vi såg huset där Wannsee-konferensen hade varit och att vi sedan gick och badade.

199. Jag minns hemliga tunnlar.

200. Jag minns när jag första gången tänkte på Spivaks återkommande tal om en ihärdig omorganisering av begäret.

203. Jag minns men det gör aldrig du.

204. Jag minns nästan aldrig mina drömmar.

214. Jag minns när jag blev gripen av polisen tillsammans med Sara Lidman och satt på ett lastbilsflak som körde oss till polisstationen.

215. Jag minns att en helikopter som svävade ovanför och på nyheterna kavlades ut bilder på oss när vi stod på höjden av ett kalhygge.

216. Jag minns Goodie Mobs Black Ice.

217. Jag minns att jag oroade mig för hur jag skulle ha råd att betala böterna efter rättegången.

219. Jag minns att jag blev förkyld men jag minns inte ekskogarna som skövlades (de hade jag aldrig någonsin vandrat i).

220. Jag minns de utförsäkrade som stod utanför arbetsförmedlingen.

227. Jag minns att jag och mina vänner sjöng i träden för att få tiden att gå.

233. Jag minns saker jag aldrig har upplevt.

238. Jag minns det som Australien.

242. Jag minns ultraljudsbilderna av min ofödda son eller dotter som hon hade sparat.

250. Jag minns att när jag gömde mig i massan så fick jag gjort saker som jag annars inte skulle våga göra.

251. Jag minns att det var endast då som jag kunde frigöra mig från den småborgerliga etiska idealismens dömande blick.

252. Jag minns att Brooke Shields är resultatet av en provrörsbefruktning.

253. Jag minns att saxofonen lät som en drake som blåste eld.

254. Jag minns: "Man måste överraska tingen och människorna för att själv bli överraskad och kunna förmedla sin överraskning till publiken."

255. Jag minns att låten hette Mèla Mèla.



256. Jag minns att vi mest gick dit för att få supa oss fulla och det slutade med att vi stal hans bongotrummor innan vi raglade därifrån.

257. Jag minns att det inte fanns några träd att krama och att poliserna kunde vara skoningslösa när de släpade bort oss.

258. Jag minns att det inte var blodfläckarna som skrämde honom så mycket som måsens dödsfruktande ansikte.